



# De Kleine Salamander

Thuis in diversiteit



[www.dekleinesalamander.com](http://www.dekleinesalamander.com)

Nieuwsbrief 3 - De Kleine Salamander.

December 2017

## Een winter vol natuurgeluiden.

Beste natuur-, bijen-, tuin- en/of muziekliefhebbers,

De bijenvolken zijn in winterrust. Dat betekent dat ik alweer met voorbereidende werkzaamheden en plannen voor volgend jaar bezig ben. Ook kan je voor het jaar 2018 en 2019 nu al [één of meerdere bijenvolken als adoptie weggeven](#). Bijvoorbeeld als sinterklaas-, kerst of verjaardagscadeau. Ik heb deze herfst voor de liefhebbers een uitgebreid document gemaakt over de relatie tussen ecologisch imkeren en adoptie. Zie extra bijlage in de email.

Het tuinwerk beperkt zich nog tot wat opruim-, snoei- en zaagwerk. Uit onze muziekkamer stromen meer dan voorgaande jaren vreemde klanken van de didgeridoo. Winterrust betekent voor mij in alle rust lekker praktisch en tegelijk creatief bezig zijn.





## De honingbijen

zijn, zoals dat heet ingewinterd. Er is genoeg nectar in de vorm van honing in de raten opgeslagen. Sommige volken overwinteren op hun eigen honing en sommige volken hebben, indien dat nodig was, wat extra voer meegekregen.

Het blijft altijd weer spannend of de volken de winter overleven. In een soort bolvorm met daartussen de raten houden ze elkaar warm. Wordt het kouder dan kruipen ze dicht op elkaar. Wordt het buiten weer warmer dan wordt de bijenbol weer groter. Tot eind maart/half april moeten ze dat volhouden. Daarna is het hopen op mooi en groeizaam weer. Heel soms bij temperaturen boven de 10- 12 graden komen de bijen er in de winter even uit om zich te ontdoen van de opgehoopte ontlasting. Ecologisch bijenhouden gericht op het creëren van een vitale streekeigen bij, het is een hele uitdaging. Zeker in de huidige tijd.



In de **tuin** komt alles

tot rust. De rommelige hoekjes, bladerhopen, vermolmd hout, plantenstengels en opgestapelde dakpannen en houtrillen dienen nu als schuil- en overwinter plaats voor amfibieën, reptielen, spitsmuizen, egels, vogels en insecten.



De **Didgeridoo** is voor veel mensen ook in de komende winter en voorjaar een uitdaging. Veel volhouders die van het snurken of slaapapneu af willen. En ook nog een ruimdenkende longarts die zorgt voor aanwas van nieuwe didgeridoocursisten. Verder nog cursisten die nog beter op de didgeridoo willen leren spelen en vooral de speciale ademhalingstechniek onder de knie willen krijgen.

De oefeningen voor het spelen op de didgeridoo verminderen bij veel mensen de klachten waardoor mensen vaak ook minder moe opstaan.

Tenslotte ben ik druk bezig om enkele gedichten om te zetten in korte experimentele muziekcomposities en filmpjes .

Zie ook <http://www.dekleinesalamander.com/didgeridoo---slaap--en-snurkproblemen.html> en <http://www.dekleinesalamander.com/didgeridoo---les.html>

Alvast prettige feestdagen en een mooie winter gewenst!

*De kariboe*

*De plastic pop, ze ligt  
zonder hoofd op straat  
De plastic pop, ze glimt  
onder de zon, nietszeggend*

*De kariboe, ze ligt  
doodstil in de sneeuw  
De kariboe, ze glimt  
zonder adem, bevroren*

--

*Ze draait zich om  
richting later  
Wat eens glom  
is nu water*

©De Kleine Salamander