



De Kleine Salamander

Thuis in diversiteit



www.dekleinesalamander.com

Nieuwsbrief 4 - De Kleine Salamander.

December, 2018

Kamer der Verandering

Beste natuur-, bijen-, tuin- en/of muzikliefhebbers,



'Zaligheden' - Loftlûd (Monique en Sjoerd) op Frijlân



'Sjoch'- Loftlûd (Jelmer en Sjoerd) op Frijlân

De Kerst staat alweer voor de deur. De bijen vormen een 'wintertros' en blijven lekker binnen. In de tuin verschijnen de eerste trekvogels en snoepen nog even van het laatste valfruit. De herfst en winter vullen zich met experimentele didgeridoo- en gitaargeluiden, zang en poëzie. Bij de achterdeur verschijnt in de 'Kamer der Verandering' het Nieuwe Jaar. Een maancyclus later wordt De Kleine Salamander 5 jaar.

Mooie dagen gewenst.

Klik om in de 'Kamer der Verandering' te komen op een van de hierboven staande foto's .

Kerst- of natuur cadeau?

- [Honing van De Kleine Salamander of](#)
- [Adopteer een bijenvolk](#)

Hieronder de uitgebreide Nieuwsbrief.



Zo nu en dan komen enkele **honingbijen**

nog uit hun bijenwoning. Toch wordt het geleidelijk aan kouder en blijven de meeste bijen samengepakt in hun wintertros lekker binnen zitten. De muizen, vooral huismuizen en spitsmuizen zoeken ook een warm plekje liefst met een makkelijk honingzoet en/of al dan niet dood insectenhapje. Muis en bij gaan niet helemaal goed samen. Dus maak ik de toegang bij sommige kasten wat kleiner zodat de bijen er wel in en uit kunnen maar de muizen niet. Het blijft spannend hoe de streekeigen honing bijen veelal op hun eigen honingvoorraad de winter gaan overleven.



Eigen raten gieten

Kunstraat straks van eigen was

Deze winter ga ik voor het eerst mijn eigen kunstraten gieten. De was heb ik afgelopen zomer -de zon scheen rijkelijk- met een zonnewassmelter teruggewonnen uit oude raten. Met een eenvoudige niet gekoelde raatpers, gekocht bij een klein bedrijfje uit Duitsland, zet ik de was om in nieuwe heerlijk ruikende vellen kunstraat. Die smelt ik dan weer in een raampje en zo hebben de bijen volgend jaar weer een mooi begin om de raat verder uit te bouwen. Hergebruik van was van eigen bijen: weer een nieuwe stap in mijn ecologische manier van bijenhouden.



In de **tuin** heb ik de laatste

aardpeertjes uit de grond gehaald. Ik verkoop ze aan winkels en passanten en we eten ook zelf van de lekkere knollen. De bloemen van de aardpeer -familie van de zonnebloem- hebben in september prachtig gebloeid.

Ook hadden we dit jaar heel veel walnoten. Daarvan hebben we (als vegetariërs) een mooi jaarvoorraadje van gemaakt.

In de tuin verschijnen steeds meer trekvogels. Koperwieken eten gezamenlijk met wat merels de laatste resten valfruit. Verder maak ik van de bladeren die op het gras zijn gevallen grote bladercomposthopen waarin en waaronder ook weer heel veel diertjes (insecten, muizen, etc.) de winter proberen te overleven.



In september en oktober ben ik veel met de **Didgeridoo** op pad geweest. Samen met [Loftlûd](#) (Jelmer en Monique) hadden we op twee zondagen een optreden tijdens de Lunch op [Frijlân](#). Op het vriendenfeest van Frijlan heb ik met de didgeridoo's ook nog een [mooi verhaal van Alowieke](#) over het ontstaan van het landschap in Friesland muzikaal ondersteunt. Tijdens de Appeldag in de Tropische Kas te Beetsterzwaag ontvingen de mensen een workshop van de Kleine Salamander.

Verder heb ik in de landelijke Nacht van de Nacht (27/10) tijdens de 'maansopkomst' midden in het Drenstfriese Wold enkele passende didgeridoo improvisaties voor de drie deelnemende groepen ten gehore gebracht.

Tenslotte heb ik in November samen met Matthias Doppler ([Ancestral Elephants](#)) nog wat didgeridoo-opnames gemaakt. Deze gaat hij in zijn nieuwe muziekcomposities verwerken. Spannend hoe de didgeridoo van De Kleine Salamander binnen zijn nieuwe composities gaat klinken.

©De Kleine Salamander

[Uitschrijven Nieuwsbrief](#)

[Wijzigen emailgegevens](#)