

Geef angst en haat geen stem



Een beeld van de anti-racismedemonstratie, afgelopen zaterdag in Amsterdam.
Foto ANP/Niels Wenstedt

Zaterdag was ik bij de demonstratie ‘Samen tegen racisme’ in Amsterdam. We liepen van de Dam naar de Dokwerker, symbool voor het verzet van de Amsterdammers tegen de beginnende vervolging van hun joodse medebewoners. Een kleurrijke groep demonstranten die begrijpen dat je de stem van ongenoegen en angst beter om kan zetten in een stem die zegt: ‘Welkom, samen gaan we er iets moois van maken’. Maar er was ook ontlading, een schreeuw die wilde zeggen: ‘Word nu eindelijk eens wakker’.

Veel mensen, ook hier in Fryslân en vooral ook in mijn eigen gemeente Ooststellingwerf, hebben op het FvD en de PVV gestemd. Mensen die ontevreden zijn en hun frustratie daarover kenbaar hebben willen maken door te stemmen op crypto-fascistische en racistische partijen. De onvrede begrijp ik wel, maar niet de keuze om, mogelijk uit onwetendheid, dat af

Donderdag 28 maart 2019 publicatie in de LC

te wentelen op onze medelanders met een kleurtje, vluchtelingen en asielzoekers. Niet zij maar het onverzadigbare kapitalisme hebben ons in deze systeemcrisis gebracht. De elite vervangen door een nieuwe boreale elite en ondertussen onze medelanders de schuld geven van je eigen onmacht is een teken van karakterzwakte. Want fascisme en racisme beginnen, behalve aan het begin van een zin, nooit met een 'hoofdletter'. Dat heeft de geschiedenis voorafgaand aan WO II ons wel geleerd. Dankzij mijn voortreffelijke geschiedenisleraar mijnheer Dijkstra uit Wirdum begreep ik dat als straatjochie opgegroeid in kleurrijk Heechterp in Leeuwarden op mijn vijftiende al.

Sjoerd Bonnema. Fochteloo