

'Trots kan leiden tot hoogmoed'

Naam: Sjoerd Bonnema

Leeftijd: 51

Woonplaats: Fochtelo

Geboorteplaats: Kubaard

Gezinssituatie: Getrouwd met Tessa Idema. We hebben twee prachtige dochters: Sarah (20) en Annelinde (18). Verder nog heel veel verschillende dieren.

Wat doet u in het dagelijks leven? Ik ben levenslustig. Ik ben imker, muzikant, didgeridoo-docent, schrijver, ondernemer en ook nog beleidsmedewerker bij de Provincie Fryslân.

Hoelang woont u al in Fochtelo? Ik woon nu alweer 9 jaar in Fochtelo.

Hoe belangrijk is het Stellingwerfs voor u? Het Stellingwerfs is net als de Friese taal belangrijk. Ik kan het Stellingwerfs redelijk goed verstaan. Nog belangrijker vind ik het behoud van het landschap van de Stellingwerfen en de Friese Wouden.

Wat zijn uw hobby's? Imkeren, spelen op de didgeridoo, tuinieren, wandelen, schrijven, lezen, knutselen, volkenkunde, archeologie, noem maar op. Ik doe niet alles tegelijk maar maak er vaak projecten van. Ik moet ook nog slapen.

Wat is uw favoriete sport en van welke clubs bent u eventueel lid? Basketbal vind ik een mooie sport. Ik heb vroeger in clubver-

band meer dan 13 jaar lang aan hardlopen gedaan. Ik wandel nu regelmatig. Ik ben lid van Imkersvereniging Ooststellingwerf.

Wat leest u graag? Van alles.

Vaak heeft het met natuur, landschap, biodiversiteit, archeologie, oude beschavingen, zoals Indianen en Aborigines, en spiritualiteit te maken. Deze zomer heb ik het boek 'De laatste sjamaan' van Juri Rytchëu gelezen. Prachtig, maar ook om even stil van te worden.

Waar bent u heel trots op? Trots is een gevaarlijke gemoedstoestand en kan leiden tot hoogmoed. Wat ik heel goed vind van mijn vrouw en onze kinderen is hun authenticiteit, wijskracht en doorzettingsvermogen. Ik houd van scherpe randjes en ruimte voor verschillen.

Waar heeft u spijt van? Nergens van. Wel hadden veel dingen beter gekund. Mijn leven is voor een deel toch een behoorlijk festival, waarbinnen ik elke keer toch ook wel weer veel geleerd heb.

Wat is uw grootste angst? Ik ken zo vanaf mijn 40ste, door verschillende gebeurtenissen, geen angst meer. Althans als het niet om een direct levensbedreigende situatie gaat. Ik merk dat het gevoel geen angst meer te hebben zeer bevrijdend werkt.

Met wie zou u 's ochtends wel eens een beschuitje willen eten? Met Paul Keating, voormalig premier van Australië. Keatings

Redfern Address speech met daarin het grote excuus aan de oorspronkelijke bewoners van Australië heeft grote indruk op mij gemaakt.

Waar geloof u in? In 'De Schepping'. Die is net als de Aarde niet van de mensen of van één (christelijk) geloof. De Schepping is de ziel van de Aarde. Wij mensen zijn slechts tijdelijke passanten en slecht een onderdeelje van die Schepping. En ik geloof in relativerende humor. Mijn buurman Hans van Borselen is daar goed in. We lachen wat af.

Waar praat u graag over? Landschap, consuminderen, biologisch-dynamische landbouw en biodiversiteit.

Wat doet u in het weekend? Praktische dingen. Verder ben ik veel bezig in onze 'levende' boerenrennatuurtuin.

Hoe en waar heeft u uw laatste vakantie doorgebracht? Thuis in ons eigen prachtige omgeving en een paar dagen naar de eilanden. We wonen hier in de mooiste omgeving van Nederland. Dat zouden we veel meer moeten koesteren. Niet alleen in de vakantie.

Wat is uw favoriete internetsite? Die heb ik niet. Ik zoek op internet vaak naar ingangen van kennis. Dieper gaande kennis vind je toch vaak in boeken, achtergrondartikelen en vooral in de natuur.

In wiens schoenen zou u graag eens voor één dag willen staan



Sjoerd Bonnema.

en waarom? Ik zou wel eens een keer in de vacht van een hommel of een wolf willen kruipen. Het helemaal opgaan in het hier en nu lijkt mij een bijzondere ervaring.

Wat zou u doen met een miljoen? Ik zou hier ergens in de buurt een stuk landbouwgrond kopen en het omtoveren in een stuk echte biologisch-dynamische landbouwgrond met een boerderij en informatiecentrum-pje voor jong en oud. Er is veel ruimte voor wilde planten, dieren en vooral voor beleving.

Wat vindt u het mooiste plekje in Ooststellingwerf? Midden op het Fochteloërveen, bij een zonsopgang op een helder-frisse herfstdag. Dat

je kan zien, horen, ruiken proeven en voelen dat de zon de winter ophaalt.

Wat mist u in uw gemeente? Niet veel. Een creatieve oplossing op het vraagstuk van de krimp mis-schien. Dat is iets heel anders dan het tegengaan van krimp door maar weer de traditionele economische neoliberale groei-gedachten van stal te halen.

Wat is uw levensmotto? Diversiteit is de kracht van een samenleving. Je leeft in dit leven maar één keer.

Wilt u verder nog iets kwijt? Ecologische groei in plaats van economische groei. Wij mensen zijn hier op Aarde niet de enige bewoners.